

Leven is een weven met draden van geloof en liefde.
Sterven is dit kunstwerk aan God afgeven...

Mevrouw

*Josée
Vandevenne*

echtgenote van de heer

Emiel Martens



Ze werd geboren te Romershoven op 21 maart 1927
en is thuis in familiekring van ons heengegaan
te Hoeselt op 24 juli 2021,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
afscheid te nemen van Josée tijdens de begroeting
op donderdag 29 juli 2021 tussen 19 en 20 uur
in Uitvaartcentrum Mathei Hoeselt, Hoogstraat 2.

De afscheidsdienst zal in intieme kring plaatsvinden.
Daarna leggen we haar te ruste in de grafkelder
op de begraafplaats te Hoeselt (centrum).

Dit melden u met droefheid

Haar echtgenoot

Emiel Martens

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Raymond en Anita Slechten - Martens

Dirk en Nadia; Kirenia

Ann en Dirk; Lander, Siemen, Mirthe, Jinthe

Stefan en Micheline Martens - Lambrechts

Koen

Hilde en Steven; Lore, Liene

Erik en Nadine Stulens - Martens

Bart en Anouschka; Jarne, Luna, Sebastiaan

Mark en Cindy; Tine, Emma

Rik en Nele, Lotte; Hanne, Robbe★, Gitte

Joke en Jeroen; Kobe, Tuur, Juul, Noor

Philippe en Marijke Neven - Martens

Jan en Ann; Daan, Fran

Sofie en Robby; Stef

Patrick en Linda Martens - Verjans

Kim en Kim; Sam, Quinn

Ken en Sarah; Levi, Fee

Stefanie en Ken; Marie, ♥

De families Vandevenne - Louwet - Voets en Martens - Thijs.

**Met dank aan haar huisarts dr. Jef Nuyens,
de Thuisverpleging van A tot Z, het team Ferm en In-Z.**

Condoleren kan

Schriftelijk: Hoogstraat 49, 3730 Hoeselt.

Online: www.uitvaartcentrum-mathei.be



Josée